

Trosbekännelse för vår tid

Jag tror
på Gud allena
och behöver inte göra något i världen till avgud.

Allt som finns hänvisar till Honom.
Gud är mäktig i allt som är och som sker.
Ingenting kan vara till utan Honom.
Gud är större än allt vi kan erfara eller tänka.
Så "bor Han i ett otillgängligt ljus".
Detta säger oss redan förnuftet.

Men utifrån Jesus är min tillit
en tro
som även överstiger allt förnuft:
Jag är trygg i Guds kärlek.

Gud vänder sig till oss och till hela världen
med en kärlek
som från evighet
är kärleken från Gud till Gud:
Den är Faderns kärlek till Sonen,
den är den Helige Ande.
Endast genom att vara upptagna i denna kärlek
kan vi ha gemenskap med Gud.

Sändt i den Helige Ande har Sonen i Jesus
genom Maria blivit människa och är född av henne
för att förkunna för oss
denna Guds kärlek,
vår gemenskap med Gud.
Ty denna kärlek har inte sitt mått i något skapat
och kan därför inte spåras av världen,
vi vet om den endast genom Jesu ord:

Ingen makt i världen, inte ens döden
kan skilja oss
från vår trygghet i Guds kärlek.

Jesus har med sitt liv
vittnat om sanningen i sitt ord:
På grund av Hans befriande budskap
och därför att Han fann anhängare för det,
har de som utövar makt genom att skrämma andra,
dödat Honom på korset.

Döden vann dock inte makt över Honom,
Jesus lever för alltid i Guds härlighet.

Jag tror på Jesus som Guds Son:

och det betyder:
Jag är upptagen i Hans förhållande till Fadern:
På grund av Hans ord
vet jag mig och hela världen
älskad av Gud
ovillkorligt ock för all evighet.
Jag behöver inte längre styras av egoism,
rädsla ock ångest,
som annars är roten till allt ont.

Att tro på Jesus som Guds Son
är att vara uppfylld av Hans Helige Ande.

Denna tro har vi inte av oss själva,
vi får den av gemenskapen av de som trodde före oss,
av Kyrkan;
i den förenar den Helige Ande alla troende
med Kristus och med varandra.

Såsom Jesus är nu också de troende
"födda inte av mannens vilja
utan av Gud".

Kyrkans uppgift är
att ge vidare Guds ord som kommer till oss genom Jesus.
Vi firar det mottagna Guds ord i sakramenten.
I eukaristin lever vår tro av Jesus
såsom vårt jordiska liv lever av mat ock dryck.

I gemenskapen med Gud
som är förkunnad i Hans ord,
förvandlas förgånget ont till gott
och försoning blir möjlig.
Denna gemenskap med Gud
är det eviga livet för alla människor.
Ty "Gud har i Kristus försonat världen med sig".
Därför äger de troende hopp för alla människor.

Jesu Ande är redan nu öppet verksam överallt
där man inte lever längre i egenkärlek,
under makten av ångesten att förlora sitt eget.

Denna tro frambringar redan nu i världen
kärlek ock kärleksfulla gärningar,
som inte lönar ont med ont
utan ont med gott och gott med gott.
För en sådan kärlek är vi skapade.

Amen.